

Küresel Kadın Haksızlıkları ve LGBT-Q Tuzağı

Suçlu Olan Bizleriz!

Kadınların sahip olması gereken haklar kadınların yaratılışı sırasında kendilerine verilmiştir. Ne var ki bu haklar verildikleri gibi kalmadılar çünkü insanlar kendi istek ve doğrultusunda verilen bu hakları bozarak kadınları mağdur ettiler ve köleleştirdiler.

Her bir asırda değiştirilen dünya düzenine göre kadınların haklarını değiştirdiler ve şuanki konumuna getirdiler. Artık bırakın kadın hakkından mevzu bahsetmeyi yeni nesillerin fitratlarını dahi değiştirmeyi gaye edinen projelere imza atar oldular. LGBT-Q bunlardan sadece bir tanesi ve esası harbiyesinde bu çok çirkin olan ve Lut peygambere kadar uzandığından yeni bir proje olmayıp sadece bu ahlaksız hareketi insan fitratını kökünden dinamitleyen bu iğrençliği dahada modern hale getirip yeni nesilleri zehirlemeyi ve sözde kadın özgürlüğü ve eşitliği altında yeniden pazarlamayı gaye edindiler.

Güzel olan küresel anlamda Sırbistan Brezilya ve Rusya gibi ülkelerden insan fitratını hedef alan bu saldırıya karşı sesler yükselmeye ve insanları aklı selime davet etmeleridir. Bütün bu saldırılar son asrın dillerden düşmeyen biricik yegâne söylemi olan ve adeta neoreligyon yanı yeni bir din halını alan demokrasi şemsiyesi altında pazarlanmasıdır. İşin basını batılı ülkeler çekiyor gibi görünse bile esasında bu proje talep ve arz şeklinde kendisini nesillere takdim etmektedir. Misal olarak kendi ülkemiz Türkiye'yi verelim evvelce çünkü çuvaldızı kendimize iğneyi de batılılara batıralım ki hak yerini bulsun. Türkiye her daim kendisini Müslüman bir ülke ve insanların ekseriyatını Müslüman bir toplumun üyeleri olarak göstermektedir. Fakat ne ilginçtir kendisini Müslüman bir toplum olarak nitelendiren bir toplumun üyeleri esasında batılı bir toplumun üyelerinden dahada fazla batılı olup Müslümanın sahip olması gereken hayat standardına karşı

adeta savař halindedir. Özellikle teknolojinin hayatın her yerinde vazgeçilmez bir araç ve hatta neredeyse bir tapınma nesnesi haline getirilmesi sebebiyle dünya genelinde insanlar ve dahi Müslümanlar güzel ambalajlı kaselerde sunulan sözde tatlı zehirleri afiyetle bir bir lokum yer gibi yutmaktayız. Bunları bu şekilde afiyetle yutuřumuzun yegâne sebebi çok basit olmakla beraber bizler esasında uyutulduđumuzu dâhi görememekte olup hem kendimizi hem de gelecek nesillerimizi zehirlemeye devam etmekteyiz.

Bu asrın sahte ilahlarından birisi olan demokrasiye maalesef Müslüman olduđunu iddia eden ülke ve toplumlar bu sahte ilahı bizim önümüze koyan batılı ülke ve toplumlardan daha imanlıca sarılmakta ve hatta başkalarına tavsiye eder hale gelmektedir. Bunuda kendilerini Müslüman bir ülkenin üyeleri olarak gören siyasiler tarafından kendi meclislerinde kanunlařtırarak kendi halklarının önüne sunmaktadırlar. İstanbul sözleşmesi esasında aileyi parçalamayı hedef alan bir tuzak olup bu sözleşmenin manası anlařılmadan meclisten geçirilmiř ve daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmiřtir. Dünya genelinde Müslüman toplumun siyasileri batılı toplumun siyasilerinden daha azılı şekilde demokrasiyi sahiplendiđi hayatın adeta rakamsal üstünlükler ađı haline getirildiđi ve her şeyin ve herkesin rakamsal çokluđuyla övünüp gücü eline bu şekilde aldıđı ve yapılan her şeyin bu şekilde mubah hale getirildiđi bir toplumda ve dünyada bırakın hakkın tesisi gelecek nesillerin bile güvencesi yoktur. Lut peygamberden günümüze deđişen sadece ilmi gelişmeler olmuřtur. Yoksa denildiđi gibi insan ne evrilmiř ve çevrilmiř ne de insanı yaratan ilah deđiřmiřtir. Deđişen teknolojiye paralel olarak insan yaratılıř gagesinden fersah fersah uzaklařmaktadır. Azız İslam referans kaynađı olmaktan çıkartılarak kendisi terörle yad edilmektedir ve ne yazık ki Müslüman toplumlardan bu konu hakkında hiçbir ses seda çıkmamakta olup adeta kış uykusunda olduklarını ispatlarcasına sessizliđe bürünmektedirler.

Çağımızın yeni dini demokrasinin gereği artık tüm zalimlerle ve zalimliklerle normalleşmeye gidilerekten yapılan tüm zulümler haksızlıklar ve akıtılan göz yaşları adeta maskelenmekte olup bunlarda maalesef kendilerini Müslüman olarak gören toplum ve siyasiler tarafından yapılmaktadır. Partilerin üye ve aldıkları rey çokluğuyla övünmeleri küresel manada Filistin gibi Arakan gibi Bosna gibi Cezayir gibi kanayan ve adeta kangrene dönmüş sorunlarımızı çözemeyeceği ve hatta bu sorunların dahada içinden çıkılmaz hale getireceğini önceden tahlil ve analiz etmemiz gerekmez miydi? Acı olan diğer bir gerçekte kendi sorunlarımızı çözecek felsefeye sahip olmadığımız için kendilerini övünçle taklit ettiğimiz batılı emperyalist güçler bizim güçsüzlüğümüzden aldıkları cesaret ve felsefeleriyle dünya tarihine istikamet vermekle yetinmeyip bizlere de tarihin sadece kendisinden bahsettirilen bir nesne olarak bakmaktadırlar. Emperyalist Rusya ABD ve batı devletleri tarihin her döneminde Müslümanların zayıflığından istifade edip dünyayı adeta yaşanmaz bir yer haline getirmişlerdir. Bugün Rusya'nın diğer devletleri haksızca ilhak etmesi ve demokrasi dinine tapan batınında bunun karşısında hiçbir şey yapamaması ve aksine savaşı içinden dahada çıkılmaz hale getirmeye çalışması biz Müslümanların aziz İslamın küresel felsefesini kaybetmiş ve hem geçmişte hem de günümüzde olan hadiseleri yerinde ve zamanında okuyamamamız sebebiyledir.

Bizlere emredilen OKU ayetini bizler UYU olaraktan anladığımız veya değiştirdiğimiz müddetçe bizler tarih sahnesinde tarih yazan değil hakkında tarih yazılan olmaya maalesef mahkûm kalacağız ve bu halde olmaya devam edeceğiz. 1700 lerin Fransız devriminin söylemi olan cumhuriyetçiliği sonrasında ortaya atılan yeni dinin habercisi demokrasiyi bu kadar sevmemiş ve sahiplenmemiş olsaydık belki de şu an daha iyi bir yerde olabilirdik. Kendi ülkesinin kendi kralını dahi mahkemesiz şekilde giyotin ile kafasını kopararak idama mahkûm eden böyle bir

sistemin Müslüman ülkelerde uygulanması sevilmesi ve diğer ülkelere tavsiye edilmesi adına baharlar çıkartılması aynı Arap baharında olduğu gibi ne kadar acı ve elem vericidir.

Kendi Birleşmiş Müslümanlar Cemiyetimizi ve askeri teşkilatlarımızı aziz İslamin felsefesine paralel kuramıyor batının demokrasi cumhuriyeti sekülerizmi insan hakları evrensel beyannamesi NATO'suyla yetiniyorsak bizler kendi şuurumuzu benliğimizi kaybettik demektir.

Bunları düşünmekle beraber bu söylediklerimin yapılması elbette siyasilerden beklenemez çünkü bir toplumun üyeleri kendi içlerindeki gidişatı değiştirmedikçe kötülüğü terk edip iyiliğe meyletmedikçe sadece ekonomiyle yatıp kalktıka o toplumda iyiye doğru bir gidişat olmaz. Yeniden demokrasi ve kadın hakları yerine yeniden düşünmeliyiz akletmeliyiz ve çok okumalıyız. Iranda gelişen hadiselerin genç bir kızın vefatının İran polisi tarafından vuku bulduğunun ballandıra ballandıra anlatıldığı batılı ülkelerde siyonist askerler tarafından şehit edilen Filistinli Müslüman kadınlar hakkında hiçbir şey söylememeleri yazmamaları haber etmemeleri çok manidardır. Dahada ötesi bizlerin bu zalimlerle normalleşmemiz ve hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmamız çok üzücüdür.

Eldeki tüm deliller ve hadiseler gösteriyor ki esasında batılı emperyalistlerin derdi kadınların hakları değil tüm dünyayı kendi istedikleri yeni dinin yani demokrasinin gereği olarak kadınların hayatlarına harici ve dahili olarak müdahale edip onları küresel köle aracı haline dönüştürmektir. Batılı ülkelerin hemen hemen hepsinde kadınlar erkeklerden daha fazla hem fiziksel hem de ruhsal olarak istismar edilmektedirler. Sadece Kanada da kadınların çoğu depresyon tedavisi altında verilen ilaçlarla akıl sıhhatlerini kaybetmiş olup bir çoğu kadın hakları maskesi altında boşanmaya teşvik edilmektedir. Boşanan kadınlar kendi hallerine kalmakta olup hayatının sonuna kadar kendisine bakmakla yükümlü bırakılmışlardır. Çoğu bürokratik ve sivil kuruluşlarda sekülerizm altında kadının giyimine karışılmakta erkeğin heva ve hevesine göre

giyinmeleri istenmektedir. Genç kızların evlilik dışı hamile kalmaları ve istemedikleri takdirde hamileliği sonlandırmalarında hem devlet hem de toplum tarafından teşvik edilmektedir. Sadece Kanada da birçok çocuk evlilik dışı dünyaya gelmekte olup daha çocukluk yaşlarında depresyonla tanışmaktadırlar. Okullarda öğretmenler çoğu zaman depresyonlu öğrencilerle uğraşmak zorunda bırakılmakta olup insanların ve özellikle de kadınların niçin bu hale geldikleri araştırılmamaktadır.

Uzun sözün kısası bizler ya uykudan uyanıp kendimize geleceğiz ya da emperyalist küreselcilerin batıların oyuncağı olmaya devam edeceğiz. İnsanın hakkı daha dogmadan ana rahminde aziz İslam tarafından verilmiş olup insan öldüğünde ve tekrardan yaratılışında da aziz İslam tarafından verilmeye devam edilecektir.